



Zondag 03 december 2023

Voorganger: mevr. R. Dekker- Aversch
Organist: mevr. Willy Misker

Paars

*Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen
en bevrijding vinden*

Orde van dienst

Eerste Advent

Woord van welkom, mededelingen

Dienst der voorbereiding

Intochtslied (staande) 767: 1, 2 en 3 De toekomst van de Heer is daar

*De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.*

*De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.*

*Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!*

Bemoediging en groet (**staande**)

Eerste Advent: eerste kaars en bloemschikking

1^e Advent - 3 december

We gaan op weg naar Betlehem
En lopen soms in duister
Maar er zijn herinneringen
Die ons richting geven

Op weg met Ruth, naar een nieuw land, een nieuw leven, naar Betlehem, het Broodhuis. Na een tijd van hongersnood is er weer brood.
Er zijn 4 pijlen in de kerk en aan de eerste pijl is een slinger van beukenblad, hortensia's en zaaddozen van de Johannes broodboom bevestigd.

Zingen: Lied 274: 2 Wij komen hier ter ere van uw naam

*Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.*

Gebed om ontferming

Genade verkondiging 1 Korintiërs 1: 1-9

Zingen: Lied 302: 1 en 3 God in den hoog' alleen zij eer

*God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.*

*O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.*

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Ruth 1: 14b – 19a

Zingen: Lied: 512: 1 en 2 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

*O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;*

*uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijsst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.*

Tweede Schriftlezing: Ruth 3: 1-15

Zingen: Lied: 512: 5

*Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.*

Overdenking

Luisteren naar 'Het lied van Ruth' door Stef Bos

<https://youtu.be/3QSfYWtUx9E>

Dienst van Gebeden en Gaven

Geloofsbelijdenis (**staande**)

Een ieder van u spreke in zijn of haar hart deze woorden:

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren
naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden,
Ik geloof in de Heilig Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vlees,
en het eeuwige leven.
Amen

Zingen: Lied 462: 1, 2, 5 en 6 Zal er ooit een dag van vrede

*Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?*

*Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?*

*Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.*

*Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.*

Dank en voorbede

Inzameling van de gaven

Collecte: 1°. Diaconie
2°. Pastoraat en Eredienst

Zingen: Slotlied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’

*Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!*

*Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!*

Wegzending en Zegen

Zending en Zegen – Amen: Lied 415:3

Amen, amen, amen

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!*

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayोजना Heem voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.
- Dhr. J. de Vries, Karel Palmstraat, is weer thuisgekomen uit het UMCG.
- Mw. J. Timmerman-Moes, verblijft nog in het UMCG, Postbus 11120, 9700 CC Groningen..

Vandaag is de eerste adventszondag. Advent is een tijd van uitzien en verwachten. Op zoek naar het licht in donkere dagen. In het leven kan het duister ook meer aanwezig zijn dan je lief is als ziekte, moeite, eenzaamheid de dagen kleuren. Dan kijk je hoopvol uit naar licht, naar God en mensen om je heen. Omzien naar elkaar is liefde, troost en moed geven daar waar het nodig is. Met een lied van Sela verwachten we het ook van God en Jezus onze Redder.

*Al wie verwacht
wordt niet teleurgesteld.
Hij is nabij,
dat is ons verteld.
Zie de schitterende ster
aan de hemel staan.
Onze redding komt eraan.*

*Al valt de nacht,
lijkt alle hoop vervaagd,
Hij laat ons zien
dat de morgen daagt.
Zie de stralen van de zon,
zie de dag breekt aan.
Onze redding komt eraan.*

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: Dhr. E. Bobbink
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Mevr. D. Schuttrups, Jagerslaan
Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat

Open inloop

Dinsdagmiddag staat de groene zijdeur weer voor u open van 14.00 – 16.00 uur.
Schuif gerust bij mij aan in de consistorie om even te praten bij een kop thee of koffie. Weet u van harte welkom!

Inleveren kopij Zuiderklanken.

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 06 december 12.00 uur, bij mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknav.nl

Boeken, boeken en nog eens boeken.....



Bent u ook zo dol op boeken? En heeft u ook zoveel boeken in huis staan die u al één keer gelezen hebt?

Hierna blijven ze meestal nog heel lang ergens staan, zonder dat er nog weer naar om wordt gekeken.

Mogelijk is er nu dan een mooie oplossing gevonden.

Vanaf **7 januari 2024** start in de grote zaal achter de kerk een boeken - uitrustbeurs.

Hier kunt u, wanneer u in de kerk aanwezig bent, een boek meenemen om te lezen. Heeft u het boek uit, dan kunt u het gewoon weer terugbrengen en een nieuw exemplaar meenemen.

Natuurlijk moeten we wel eerst een voorraadje leesboeken hebben.

Heeft u thuis boeken liggen die u wilt missen en beschikbaar wilt stellen voor deze uitleenbeurs, dan kunt u deze boeken inleveren voor 1 januari 2024 na de komende kerkdiensten. Bent u zelf niet in de gelegenheid de boeken te brengen, geef ze dan even mee aan een kennis van u.

Ook kunt u de boeken voor **1 januari 2024** inleveren bij:

Hilly Lanjouw, Valkeniersweg 3 of bij Ginus Oostingh, Tussenpad 22.

Kerstpakkettenactie

Net als een aantal jaren geleden hebben wij gemeend om weer Kerstpakketjes te maken voor de mensen van de voedselbank. Het is de bedoeling om een luxe doosje bij het regulier voedselpakket te doen van december.

Als u mee wilt doen kunt u zondag 3 december en 10 december de onderstaande artikelen mee nemen naar de kerk. Te denken aan luxe bonbons, kerststaaf, kerststol, gemengde noten, houdbare vruchtensap, toast, slagroom, 250 gram koffie.

Wilt u mee doen en kunt (komt) u niet naar de kerk, dan kunt u een van de diakenen bellen. Wij komen graag bij u langs. Ook kunt u zaterdag 9 december tussen 10 en 11 uur uw artikel(en) inleveren achter de Zuiderkerk. Een bijdrage d.m.v. een gift is natuurlijk ook mogelijk. De bijdrage kunt u overmaken naar NL69RBRB0851567320 t.n.v Diaconie Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam o.v.v "kerstpakket".

Doet u mee! De diaconie

Kerst Sing-In:

Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam, zondag 17 december 16.00 uur.

Gemengd koor Kapella Vocale uit Emmen en de Cantorij van de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam/Veenoord organiseren deze kerst Sing-In. Medewerking wordt verleend door Anja Lankamp (sopraan), Jan Lenselink (piano) en Joke Bartelds (orgel). Er is een zeer afwisselend programma samengesteld van koorzang, solo's en samenzang. Het geheel staat onder leiding van Willy Misker (dirigent). Bij de uitgang is een vrije gift zeer welkom. Na afloop wordt u uitgenodigd na te praten onder het genot van een drankje. Van harte welkom in de Zuiderkerk te Nieuw-Amsterdam, Vaart Z.Z. 86. De kerk is open vanaf 15.30 uur.

Koffiemorgen Welput

Woensdagmorgen 06 december zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput **U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen???**
Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 551346

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 01 december is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur

Zondag 10 december

Voorganger: Ds. G. W. van Vliet
Organist: mevr. Willy Misker
Collecten: 1. Diaconie
 2. Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Project



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)